



Herfstkleuren

In het bos kleuren de bladeren bruin, rood en geel, in de Knollenkamp zijn de bomen en struiken al bijna kaal. Na een zomer waarin we veel hebben gedaan is de overgang naar het winterseizoen langzaam in gang gezet.

Ons plan om deze zomer de sloot te verfraaien is verschoven naar volgend jaar. Maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten.



Wat deden we deze zomer?

Begin augustus hebben we een proefveldje aangelegd voor de bloemen- en kruidenrijke zone. We willen zo onderzoeken welk zaadmengsel het beste resultaat geeft. Eerst werd het gras gemaaid en geverticuteerd, daarna gefreesd. Vervolgens moest het veldje een paar weken rusten. Daarna kon het in september ingezaaid worden. Dit keer met een tweejarig mengsel wat nu al een beetje opkomt. We verwachten dat het volgende zomer zal gaan bloeien!

En verder

Het gras werd 3 keer gemaaid; in mei, juli en oktober. De eerste keer met de kleine maaier, de tweede en derde keer door een biologische boer uit Elspeet. Hij voert het gras meteen na het maaien aan zijn koeien en wat er over is composteert hij. Een mooie oplossing voor ons! Steeds duidelijker wordt de verandering van vegetatie, de dominante grassoorten van een paar jaar geleden zijn nu veel minder aanwezig. Volgend jaar willen we vaker en steeds kleine overlappende stukjes maaien. De struweelhaag en de scheerheg hadden veel onderhoud nodig. Omdat de struiken redelijk dicht op elkaar staan doen we dit grotendeels met de hand. Echt het ambachtelijke werk. Bijna alle struiken zijn goed aangeslagen en al behoorlijk gegroeid.





In de akkertjes zaaiden we winterrogge, biologische haver, vlas en wilde bloemen. Het ene gewas kwam beter op dan het andere, waarschijnlijk mede door het natte voorjaar. Volgend jaar proberen we weer iets anders.

Burendag

Op 28 september deden we mee met Burendag. Naast andere belangstellenden waren ook donateurs en fondsen uitgenodigd om eens te komen kijken in de Knollenkamp. Jeannette Hoek vertelde hen tijdens een rondleiding over de veranderingen in de vegetatie en de verschillende vlinders, insecten en andere dieren die hier hun thuis hebben gevonden.

Handjes uit de mouwen

Net nadat ik in Vierhouten kwam wonen, vond ik een flyer van de Knollenkamp op de deurmat. Het leek me direct een interessant project om aan bij te dragen: Lekker de handjes uit de mouwen en tegelijkertijd nieuwe mensen leren kennen. Nu, ruim 2 jaar later, brengt het me zoveel meer dan dat. Het is heerlijk om mijn hoofd leeg te kunnen maken in de buitenlucht, of dat nou met het harken of kruien van gras is, door een compostbak te timmeren of met het steken van bramen. Ik heb op die gezellige klusmomenten veel dorpsgenoten leren kennen, die ik ook buiten de Knollenkamp ontmoet of waar ik terecht kan om iets te lenen. En vooral voel ik me, door samen bij te dragen aan een mooie plek van en voor het dorp, meer verbonden met én thuis in Vierhouten. Erwin Elling

De Knollenkamp

We maken De Knollenkamp, het weiland midden in Vierhouten, een plek 'voor en door' het dorp. Vóór biodiversiteit, met behoud van het landschappelijk karakter en de unieke natuurwaarden van het gebied. Wilt u op de een of andere manier bijdragen aan de Knollenkamp? Heel graag! Voor financiële bijdragen is het rekeningnummer:

NL49 INGB 0675 2919 92.

Neem voor andersoortige bijdragen contact met ons op via mail, of persoonlijk natuurlijk.



Kijken – koffie – helpen?

Lijkt het je leuk om eens te komen kijken? Of mee te helpen? Je bent van harte welkom! Voor het winterseizoen zijn we nog één dag in de Knollenkamp aan het werk:

zaterdag 7 december,
van 9.00 uur tot de lunch



Houtsnippen over?

Laat het ons weten, wij kunnen ze goed gebruiken onder fruitbomen en struiken!